

Lieve ouders en kinderen.

Het is weer bijna zover..... Nog even en dan ben ik jarig. Natuurlijk is het voor mij en mijn Pieten een heel drukke, maar ook gezellige tijd.

Mijn Pieten willen graag een bezoekje bij jullie thuis brengen, zodat ze cadeautjes kunnen geven. De Pieten komen dan op **zondag 3 december** langs, vanaf een uur of half 3.

Mochten jullie het fijn vinden dat de Pieten een bezoekje aan jullie huis brengen dan onderstaand strookje graag voor **woensdag 29 november inleveren bij Annigje van den Berg, Jokweg 29, De Hoeve (of op school)** in de bus doen. Ik heb Annigje namelijk gevraagd of zij mij hierbij even wil helpen. Omdat Annigje ook even weg is, wordt deze brief dit jaar iets eerder bezorgd.

Groetjes Sinterklaasfeest

Ps. Deze uitnodiging geldt voor kinderen van 0 jaar t/m groep 4



naam:

Adres:

Naam kinderen en leeftijd:

.....

.....

.....

De zak staat:

Mobiele nummer:(dan app ik het nummer waarop we ongeveer verwachten langs te komen.